

Meditaties week 18

Geliefde gemeente van Christus,

Het bericht van de premier was niet zo mooi afgelopen week. Ik ben bang dat het nog wel een tijd zal duren voor de normale kerkdiensten weer doorgang zullen vinden. Het is een teleurstelling dat we zo weinig kunnen op dit moment als kerk. We staan voor de enorme uitdaging om toch een gemeenschap te zijn zonder elkaar te spreken en te zien. Lukt het u een beetje om het contact met elkaar aan te blijven gaan? Is er iets waar u graag wat hulp bij wilt? Of heeft u een goed idee? Deel het gerust met elkaar. Ook wil ik nogmaals wijzen op de app die de kerk gemaakt heeft: chrch. Het kan ons helpen om iets meer met elkaar mee te leven en uitwisseling te hebben.

Hopelijk dragen mijn meditaties bij om het contact met God te blijven zoeken.

Deze week staat het tweede gedeelte van het boek Prediker centraal. Het boek bevat zoveel levenslessen dat het voor mij onmogelijk is om over alles iets te schrijven.

De komende week ben ik afwezig, in verband met een korte vakantie. Neem contact op met uw ouderling, wanneer u ergens hulp bij nodig hebt. In verband met mijn korte vakantie, zal er volgende week geen meditatieboekje zijn. Ds. Ijbema is zo vriendelijk om in mijn plek voor te gaan op de zondag.

Let een beetje op elkaar, dan zal God op u letten.

Een gezegende week toegewenst iedereen,

Eduard de Braak

Maandag – De Heer zien dagen in de toekomst

Lezing: Prediker 7

Tekst: *‘Zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.’*

Een verhaal uit het Oosten illustreert wat Prediker wil zeggen in deze verzen. Een man had een paard. Op een dag brak het paard uit en rende het weg. Daarop dacht de man: ‘Sjonge, wat heb ik een pech zeg.’ Een dag later kwam het paard terug, vergezeld met tien wilde paarden. Toen dacht de man: ‘Wat een geluk dat mijn paard wegliep, want nu heb ik er tien paarden bij.’ De zoon van de man probeerde de wilde paarden te temmen, maar kreeg een trap tegen zijn been. Het been was gebroken. Toen dacht de man: ‘Wat een pech zeg dat die paarden gekomen zijn. Mijn zoon kan me nu niet meer helpen.’ Een paar dagen later ging een criminele bende de huizen langs om nieuwe rekruten te ontvoeren en in hun bende in te lijven. Ze wilden de zoon van de eigenaar meenemen, maar zagen dat zijn been gebroken was. Daarop zeiden ze: ‘We willen hem niet. We gaan door naar het volgende huis.’ En wat dacht de man? ‘Wat een geluk zeg, dat het been van mijn zoon gebroken is door dat paard.’ In dit korte verhaal lees je dat je vrij weinig zinnigs kunt zeggen over de dingen van vandaag, omdat je niet wat er morgen gebeurt. Zelfs de slechte, meest pijnlijke dingen in het leven, kunnen uiteindelijk een zegen zijn. Een wijs mens is degene die weet dat hij het grote plaatje nog niet kan zien. Hij mag erop vertrouwen dat God zelfs de meest verschrikkelijke gebeurtenissen, uiteindelijk laat meewerken ten goede. Zo zeiden de mensen bij het kruis: ‘Wat verschrikkelijk!’. Maar wat zeggen wij? ‘Wat een geluk voor ons dat Christus is gestorven.’ Laten we daarom wachten om conclusies te trekken over vandaag, wanneer we de dag van morgen nog niet hebben zien dagen. Eens zal God de ‘waarom’-vragen van ons leven beantwoorden en zijn glorie onthullen.

Dinsdag – Een onrechtvaardige wereld

Lezing: Prediker 8

Tekst: *Is het hier op aarde niet een grote leegte dat rechtvaardigen ten deel valt wat zondaars verdienen?*

Als er dan een God is, hoe kan het dan dat het kwaad bestaat? Deze diepe vraag wordt maar al te vaak gesteld. Vaak wordt die vraag gesteld door een persoon die moeite heeft met de pijnlijke realiteit van het leven. Pijn en verdriet kunnen een mens tot in de kern van zijn of haar wezen raken.

Geloof het of niet, maar juist de Bijbel stelt deze vraag uitvoerig aan God. Denk dan aan Job en de Psalmen. En zo ook Prediker in dit hoofdstuk. Hoe kan een rechtvaardige God zoveel onrechtvaardigheid toelaten? En het eerlijke antwoord op deze vraag is: 'We weten het niet.' Ook kunnen we de zin van onrecht, gebrokenheid of lijden vaak niet ontdekken. Het ergste wat we als christenen kunnen doen is het onrecht ontkennen of wegpoetsen. Wij moeten net als Prediker misstanden leren zien, benoemen en voor Gods troon brengen. Tegelijkertijd moet de mens net als Prediker vertrouwen: *'Het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan.'* Iets wat God krom gemaakt heeft, zal onmogelijk krom blijven.

'Rechtvaardigen valt ten deel wat zondaars verdienen.' Heel snel betrekken we die uitspraak op onszelf. Maar wat nu als deze uitspraak betrekking heeft op God? Is het niet de realiteit van het kruis? Een rechtvaardig mens (Jezus) valt ten deel wat zondaars (wij) verdienen. En zondaars valt ten deel wat een Rechtvaardige heeft verdiend. Het recht dat niet strak gehandhaafd wordt, kan meer zijn dan een leegte. Het is genade.

Woensdag – God kijkt op je neer. Maar met welbehagen!

Lezing: Prediker 9

Tekst: *‘God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.’*

Het is moeilijk om te genieten van het leven, als je niet tevreden bent met jezelf. Het is een constante worsteling voor eenieder die nooit bevestiging heeft gehad. Op den duur kwam ik erachter dat veel van mijn vrienden en kennissen een tekort aan bevestiging in het leven hebben gehad. Ouders (voornamelijk hun vaders) hebben te weinig gezegd tegen hun kinderen dat ze hoe dan ook van hen houden. Veel psychologische en geestelijke problemen komen hieruit voort.

Als reactie doen kinderen vaak nog meer hun best om de waardering van ouders op te roepen. Kinderen proberen van alles om de aandacht te trekken, want aandacht is liefde. Hetzelfde deden de mensen voor hun goden in de tijd van Prediker. Alle goden zijn veeleisend en laten hun waardering niet snel blijken. Sommigen vroegen zelfs om een kinderoffer, voordat ze tevreden waren.

Het grote verschil met het christelijk geloof gaat verborgen in dit ene vers: *God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.* Je levenshouding verandert als je beseft dat de hemelse, almachtige Vader absoluut niets vraagt in ruil voor zijn waardering.

We hoeven niets te doen voor Vaders waardering. Hij blijft elke dag opnieuw zijn waardering uitspreken door het werk van Jezus Christus. *‘Vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’*

Als je die woorden in je hart laat neerdalen, zal je elke dag in staat zijn om te genieten. Ook al mislukt alles in je leven en komt er niet uit wat er in zat. Je mag nog steeds genieten, omdat je weet dat de almachtige God met zijn welbehagen op je neerkijkt.

Donderdag – Wanneer een dode vlieg ons redt

Lezing Prediker 10

Tekst: *‘Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg, een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig.’*

Soms kunnen kleine dingen iets ruïneren wat heel groot en mooi moet zijn. Als je een haar vindt in een heerlijk gerecht, wil je het hele gerecht niet meer eten. Eén verkeerd woord bederft een prachtige preek. Eén verkeerde vrucht ruïneert het hele paradijs. Zo werd Gods wijsheid ook ranzig gemaakt door één moment van dwaasheid van de mens.

Wijze momenten hebben in je leven is niet moeilijk. Zelfs een stilstaande klok heeft twee keer op een dag gelijk. De echte uitdaging is om een wijs leven te leiden. Je moet niet alleen wijs zijn in geldzaken, maar ook in je carrière of in het onderhouden van je relaties. Wijs in je hele leven.

Je moet niet alleen kennis hebben van het geloof, maar ook weten hoe je dat moet toepassen. Een wijs leven leiden is een constante uitdaging.

Maar als een beetje dwaasheid onze wijsheid al ranzig maakt, lukt het ons dan wel om volkomen wijs te worden? Niet zomaar. Alleen als je ten diepste begrijpt waar de wijsheid op gebaseerd moet zijn. Het is een andere wijsheid dan die gebruikelijk is in onze wereld. In 1 Korintiërs 1 zegt Paulus namelijk dat God de wijsheid van mensen te schande heeft gezet door het kruis. Christus was de vlieg in de kostbare zalvende wijsheid van de wereld. Jezus deed wat dwaas is in de ogen van de wereld, want Hij offerde zichzelf op voor zijn Vader en voor ons. Willen we wijs zijn, dan moet ons leven ook een offer zijn voor God. Dan zijn we misschien dwaas in de ogen van de wereld, maar volkomen wijs in de ogen van God.

Vrijdag – Je brood vermenigvuldigen

Lezing: Prediker 11:1-6

Tekst: *Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug.*

Op Youtube staan talloze sociale experimenten. Het is interessant om te zien wat mensen doen, wanneer ze niet weten dat ze gefilmd worden. Ik verwonder me vaak over de goedheid van sommige mensen en ik verbaas me over het egoïsme van anderen. Eén van de experimenten liet het verschil zien tussen het egoïsme van rijke mensen en de vrijgevigheid van daklozen. De rijke mensen in de video bleken bijzonder egoïstisch te zijn, wanneer iemand hen om eten vroeg. Maar de eerste de beste dakloze stond zijn pizza af voor degene die hem om eten vroeg. Hoe rijker je bent, hoe meer je jouw bezit wil beschermen. Het is volgens Prediker daarom ook een teken van levenswijsheid als je je brood weet uit te werpen over het water. Als je vrijgevig kunt zijn. Het is een advies aan zowel arme als rijke mensen. Zo werd de dakloze in de video uiteindelijk bedankt voor zijn vrijgevigheid en kreeg hij flink wat geld. Vrijgevigheid wordt beloond. Is het niet op aarde, dan wel in de hemel.

Op talloze plekken in het Nieuwe Testament roept Jezus je dan ook op om vrijgevig te zijn. God beloont een mens wanneer hij het juiste doet. 'Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.' (Ps. 112:5)

Je weet van tevoren nooit wat je terug zal zien voor je vrijgevigheid. Soms krijg je niets, soms krijg je veel. Maar bij Christus is het in elk geval zeker dat Hij in staat is om het brood te vermenigvuldigen dat wij in Zijn Naam uitwerpen.

Zaterdag – Wanneer we het leven teruggeven

Lezing: Prediker 11:7-12:8

Tekst: *Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.*

Prediker is ontzettend dapper. Hij durft namelijk vooruit te kijken naar het naderende levenseinde van de mens, van hemzelf. Indrukwekkend hoe Prediker dan ook eindigt, waarmee hij begonnen was: *'Lucht en leegte, alles is leegte.'* Als je terugkijkt op het boek zou je haast denken dat Prediker niet veel verschilt met de gemiddelde Nederlander. Prediker zegt: neem serieus dat je sterft en maak er nu het beste van. Geniet van het leven, eet en drink, zoek een leuke levenspartner, pluk de dag. Het bewijst maar weer eens dat het christelijk leven plezier niet in de weg staat, maar plezierig is. Toch zegt Prediker er iets belangrijks bij. Zie al die plezierige dingen als *een geschenk van God*. Het leven zien als geschenk is onmisbaar, juist wanneer het leven zijn einde nadert.

Vanuit de mens gezien is de dood het eind: niemand van ons kan weten of er daarna iets komt. Je kunt dan zitten wachten totdat het je overkomt. Je kan ervoor kiezen om uit het leven te stappen, wanneer het niets meer waard is (in hemelsnaam, doe dat niet!). Of je kan het leven zien als een geschenk dat teruggegeven wordt op het moment van het sterven.

Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat...

Het voelt als een open einde. Want wat gebeurt er dan? Dat is de grote vraag die ons angst aanjaagt. Is er dan niets? Of is er toch meer? Als volgelingen van Christus mogen we hopen op een open einde. Als wij dankbaar ons leven terug geven aan God, mogen we de hoop koesteren dat God ons in zijn genade nog meer wil geven. We hopen op een open einde. We hopen op een open graf. Door Hem: Jezus Christus, de opgestane Heer.